

# DIVERSITEIT VAN GENADE

OFFICIËLE NIEUWSBRIEF VAN  
SPEAK LIFE PUBLISHING NL

IN DIT NUMMER...



GENADEGAVEN



EERWRAAK



NEDERIGHEID

## WAT IK HEB GEEF IK U

Het is een enorme diversiteit van dingen, die we van de Geest van God ontvangen. Dat past ook bij de Here God. Als je kijkt naar zijn scheppingswerken, de aarde, de bloemen, de dieren, de mensen, dan zie je ook die diversiteit. De genadegaven waren niet met die woorden in het Oude Testament aangekondigd. Wel de uitstorting van de Geest. De genadegaven, we kunnen ze ook geestelijke gaven noemen, krijgen we door de Geest van de HEER, het is allemaal genade wat we ontvangen. We krijgen de gaven van de HEER maar wij hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om ons open te stellen om deze gaven te ontvangen en ze te gebruiken als gelovigen.

Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: 'Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de straf voor alle zonden.' Maar u moet doen zoals het in Spreuken staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.' Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen.

Opdracht voor alle mensen: Vijf keer staat in de Bijbel de oproep "Wees heilig want ik ben heilig" Leviticus 11:44 , 11:45, 19:2 en 20:26 en 1 Petrus 1:16. God wil dat we deelnemen aan Zijn leven. Daar hoort van alles bij. Grenzeloze liefde bijvoorbeeld, maar ook majesteit en luister, kracht maar ook nederigheid en zachtmoedigheid. Heilig worden, je kunt het met het werkwoord heiligen aanduiden. Het betekent het afleggen van onze liefdeloze daden, maar ook het afleggen van onze zwakheid, onze dwaasheid, onze hoogmoed en ons trots.

# GENADEGAVEN

Geestelijke uitingen en bijzondere gaven

Van de Geest kunnen we nog meer verwachten, zoals de vrucht van de Geest. Het Griekse woord daarvan is karpós. De genadegaven zijn er vooral op gericht om de omgeving te dienen. Van de vrucht van de Geest geniet jezelf in de eerste plaats het meest en daarna natuurlijk ook je omgeving.

De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.

Diversiteit van Genadegaven:

1. Het verkondigen van wijsheid
2. Het overdragen van kennis
3. Een groot geloof (voor wonderen)
4. De gave om te genezen
5. De kracht om wonderen te verrichten
6. Om te profeteren
7. Om te onderscheiden wat wel of niet van de God afkomstig is
8. Om in klanktaal te spreken
9. Om uit te leggen wat daar de betekenis van is

Als gelovigen gevuld met Gods Geest mogen wij ons bekleden met Christus. Het karakter van Jezus mag door Zijn Geest in ons rijpen. Door uit te stappen in dienstbaarheid wordt de vrucht van de Geest in ons zichtbaar zoals deze beschreven staat in Galaten 5:22.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen:

liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

*Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid...  
Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.  
Galaten 5:23*



# EERWRAAK GERELATEERD GEWELD

Wij zien steeds meer eerwraak gerelateerd geweld in onze samenleving. Zelf heb ik als ervaringsdeskundige al 42 jaar te maken met eerwraak vanuit valse heidense religies en verkeerde leerstellingen.

Er wordt vaak gesproken over vrede en een genadevolle god, maar we zien dat de overleveringen van mensen ons nooit vrede of genade kunnen schenken. Eerwraak en het geweld wat hier uit voortkomt heeft te maken met trots, mannelijkheid, ongelijke behandeling, manipulatie en onderdrukking. Vrouwen en kinderen zijn hier vaak de dupe van en de opvanghuizen zitten vol met slachtoffers van eerwraak gerelateerd geweld. Tegenwoordig vluchten ook jongens naar opvanghuizen vanwege eerwraak gewoon hier in Nederland. Hoe kunnen wij als wedergeboren gelovigen ons meer inzetten voor deze achtergestelde groepen?

Door meer te leven vanuit Gods Genade en deze kennis met hen te delen. We hebben verschillende genadegaven ontvangen en in 1 Korinthiërs 12:1-11 staan er negen. In Romeinen 12:6-8 staan nog zeven gaven die wij ontvangen. God schenkt het ons door Zijn genade net zoals Hij ons eeuwig leven schenkt door geloof in genade.

Het is de Heilige Geest die ons de kracht geeft om te leven vanuit genade en om dienstbaar te zijn vanuit alle genadegaven die God ons schenkt.

1. Overeenstemming met het geloof profeteren
2. Bijstand verlenen
3. Onderwijzen
4. Troosten
5. Vrijgevig zijn zonder bijbedoeling
6. Leiding geven met volle inzet
7. Barmhartig zijn in alle blijdschap

God helpt mensen door u heen...

De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet, Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.  
Psalm 34:19





# NEDERIGHEID

In het woord vergeving zit het werkwoord geven. Bij vergeving geef je iets. Namelijk je recht op vergelding, dat geef je aan de ander. Je geeft het weg. Iemand vergeven, het loslaten kan, vooral bij grote dingen, wel de enige mogelijkheid zijn om verder te kunnen leven. Leven met haat en wrok maakt je leven kapot. Zowel lichamelijke als psychische ziekten liggen dan op de loer. Zachtmoedigheid en nederigheid heeft te maken met de ander willen vergeven ook als je gekwetst bent, je benadeelt voelt, maar je geeft je recht op een eventuele straf voor die ander op, je recht om de ander ook te kwetsen en te benadelen, dat geef je op. Je laat het dus los, je laat het gaan. Dat is wat God van ons vraagt, dat we de ander vergeven zoals Hij ons in Christus heeft vergeven voor alle onze eigen zonde en ongerechtigheden.

Het kan ook andersom gaan. Dat iemand jou vergeeft. Tenslotte maak jij ook fouten. Communicatie en zelfreflectie is daarom zeer belangrijk. Zachtmoedigheid en nederigheid hoort bij het karakter van een gelovigen. De ander hoger achten dan jezelf.

In een wereld waar wraak en eerwraak tot lichamelijke en psychische geweld leidt is verwarring, chaos en wanorde het gevolg van een nog onbekeerde leven. God vraagt ons te bekeren van ons aardse leven en een nieuw leven te ontvangen door Zijn Geest. Denk aan de vrucht van de Heilige Geest die brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een overvloedige vrede. Psalm 37:11



# CONCLUSIE

DOOR NAZHA DAROURI

## SAMEN NEE ZEGGEN TEGEN GEWELD EN JA TEGEN EEN VEILIG NEDERLAND



ONDERWIJS



VERGEVING



VEILIGHEID

## VOL GENADE EN VERGEVING

Geestelijk volwassenheid is waardoor wij deze problematiek samen kunnen oplossen. Gods volk gaat ten onder wegens gebrek aan kennis. Vanuit Gods Woord weten wij dat ongeestelijke mensen onvolwassen zijn en dus onwetend in de principes van God betreft gezonde relaties. Ongezonde relaties vanuit dwaling brengt conflicten, verwarring, moeiten, wrok, boosheid en de schaamtecultuur voort. Vrede, blijdschap, tevredenheid en liefde schenkt God ons door Zijn genade.

Onvergevingsgezindheid is de grootste zonde die er is en houdt ons verre weg van een vredig leven en zelfs van het eeuwig leven. We moeten elkaar zeventig keer zeven keer! *Mattheüs 18:22* God is zo trouw en rechtvaardig ons te vergeven. *1 Johannes 1:9* Door onwetendheid kunnen mensen niet vergeven. *Lucas 23:34* Het nieuwe verbond is bezegeld voor vergeving van onze zonde. *Mattheüs 26:28* Je kan niet bidden en iemand niet vergeven. *Marcus 11:25* Onderwijs over vergeving is belangrijk voor onze gezondheid en voor ons land.

Eerwraak gaat altijd over de trots van de ander. Ze willen hun wil op een ander leggen en ze willen hun denkwijzen op de ander leggen. Ze misbruiken de goedheid en de zorg van de ander en zolang ze bediend worden is alles oké. Slachtoffers van eerwraak hebben bijna de zelfde symptomen als slachtoffers van narcisme en omdat ze uit een geestelijke oorlogsgebied zijn ontsnapt hebben ze ook symptomen van PTSS. We weten dat narcisme niet strafbaar is en geestelijke manipulatie ook niet en daarom vertrouwen wij op de Heer.

Info@Speaklifepublishingnl.com KVK 85908568 BANK NL48ABNA0110486382 BTW NL004176667B92

Onderwerpen: Geloof (Samen bouwen) | Diversiteit | Authenticiteit | Exclusiviteit | Schaamte- & angstcultuur | Religieuze terrorisme (Destructie) | Marokkaanse Christenen in NL